



Uelserweg 35 7651 KT Tubbergen
Tel. 0546 - 62 13 79 info@terbeekreizen.nl
Fax. 0546 - 62 12 12 www.terbeekreizen.nl

Dagtocht suggestie

Rondvaart IJsselmeer en bezoek Urk

We rijden via een mooie route door de natuurrijke streek van de Beerze Bulten richting Ommen waar u wordt verwacht voor het gebruik van een kopje koffie met gesorteerd gebak.

We laten Ommen achter ons en rijden via de waterrijke "Kop van Overijssel" met z'n plaatsjes als Zwartsluis en Vollenhove richting de Noordoostpolder. De Noordoostpolder viel droog op 9 september 1942 en daarmee was 460.000 hectare nieuw land gewonnen. Door de Tweede Wereldoorlog was er een ernstig gebrek aan brandstof en machines. Dat betekende dat veel van het ontginningswerk gedaan moest worden door mensenhanden. Hiervoor werden vaak mensen ingezet die moesten onderduiken voor de bezetter. Het is hierom dat we nog verschillende wegen en straten in de Noordoostpolder tegenkomen met namen als de Onderduikersweg, de Hannie Schaftweg en de Johannes Postweg. Tegenwoordig overigens wordt dit gebied in toenemende mate belangrijk voor de Nederlandse bloembollenexport. Eenmaal aangekomen in de Noordoostpolder rijden we naar het voormalige eilandje Urk, een zeer tot de verbeelding sprekend vissersdorpje.

U kunt de touringcar verlaten bij de aanlegsteigers van het Passagierschip "De Zuiderzee". U wordt welkom geheten aan boord van dit prachtige en rolstoelvriendelijke schip waarna de start volgt van een twee uur durende rondvaart op het IJsselmeer. Tijdens de rondvaart kunt u genieten van een warme lunch bestaande uit salade, frites en vers gebakken kibbeling. Gedurende deze boottocht is er van alles te zien en zeker qua natuur heeft het IJsselmeer veel te bieden. Vele watervogels bevolken dit gebied en er is een grote verscheidenheid van vissen en andere waterdieren. De voormalige Zuiderzee wordt ook druk bezocht door watersporters. Allerhande watersporten worden hier beoefend en bij mooi weer is het een levendig en kleurrijk geheel. Eenmaal terug in de haven kunt u genieten van een klederdrachtshow waarbij een klederdrachtgroep u alle facetten laat zien van de Urker klederdracht en de betekenis.

Na de ontscheping kunt u enige tijd op eigen gelegenheid doorbrengen in dit markante plaatsje. Vroeger was Urk een echt eiland. Tot op de dag van vandaag heeft Urk nog steeds het originele eiland karakter kunnen behouden.



* Het beschreven programma kan uiteraard geheel naar wens worden aangepast. Vraag gerust naar de mogelijkheden.